



Saartje Schildpad opent haar ogen.
“Vandaag is het maandag!” zegt ze blij.
Ze pakt haar grote kalenderboek.
Elke dag is er eentje om te ontdekken.

“Eens kijken... maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag!”
Saartje zingt het liedje van de week.
Elke dag heeft z’n eigen klank en kleur.



Dan bladert ze door haar kalenderboek.

“Hee, dit zijn de maanden van het jaar!” zegt Saartje.

“Januari, februari, maart... april, mei, juni... juli, augustus, september, oktober, november en december!”

Zoveel maanden – en elke maand voelt anders.

Saartje kijkt op de kalender en fluistert:

“Mijn kalender heet de Gregoriaanse kalender.

De meeste mensen in de wereld gebruiken hem.

Hij heeft 12 maanden en begint op 1 januari!”



Walter de Wijze Uil komt aanvliegen.

“Wist je dat er ook andere kalenders zijn?”

Saartje spitst haar oren.

“Vertel eens, Walter!”

Walter wijst naar een andere bladzijde in het boek.

“Dit is de Joodse kalender. Die telt maanden met de maan.

Feesten zoals Chanoeka en Pesach staan daarop.”

“Wauw,” zegt Saartje, “dus daar begint het jaar op een ander moment?”



“Klopt!” zegt Walter.

“En kijk, hier is de Islamitische kalender.

Die telt óók met de maan.

Ramadan en het Suikerfeest staan daarin.”

“Die maanden zijn korter!” zegt Saartje verwonderd.

Ze bladert verder.

“De Chinese kalender is héél oud,” zegt Walter.

“Daarin zijn maanden ook met de maan,

en elk jaar heeft een dier – zoals de Draak of de Tijger!”

Saartje lacht: “Ik ben een Schildpad!”



Nog één bladzijde te gaan...

“Dit is de Indiase kalender,” zegt Walter.

“Er zijn er zelfs meerdere, want India is groot!

Sommige zijn voor de zon, andere voor de maan.”

“Wat bijzonder allemaal,” fluistert Saartje.

Saartje sluit het boek.

“Iedereen telt dagen en maanden op zijn eigen manier,” zegt ze.

“Maar wat je ook gebruikt, elke dag is een nieuwe kans!”

Walter knikt: “Tijd is overal, maar hoe we het tellen... dat verschilt.”