

Op een zonnige ochtend stappen Saartje Schildpad, Aapje Akos, Walter de Wijze Uil en Professor Steen samen het bos uit. Ze staan aan de rand van een druk kruispunt.

"Kijk al die auto's!" roept Akos. "En een bus! En een step! En daar fietst iemand met een helm op een eenwieler!"

"Wauw," zegt Saartje langzaam. "Laten we stap voor stap kijken hoe het verkeer werkt. Er gebeurt hier zoveel."

Ze lopen voorzichtig naar een zebrapad.

"Waarom zijn die strepen daar?" vraagt Akos.

Walter knikt. "Dat is een teken voor orde. Mensen weten: hier mag je oversteken. Zo botsen voetgangers en auto's niet."



Op de stoep zien ze een blauw bord met een fiets erop.

"Wat betekent dat bord?" vraagt Saartje nieuwsgierig.

Professor Steen pakt zijn notitieboekje. "Dat is een fietspad. Dat betekent dat daar vooral fietsen mogen rijden. Niet wij!"

Ze stappen een stukje terug.

Even verderop botsen twee kinderen bijna met hun steps op elkaar.

"Dat was chaos," zegt Walter. "Misschien wisten ze niet wie voorrang had."

"Dan moet daar een bord bij!" roept Akos enthousiast. "Ik ontwerp wel eentje met een grote aap erop!"

"Misschien iets duidelijker," grinnikt Professor Steen, terwijl hij een driehoek tekent.



De vier vriendjes ontdekken verschillende wegen:

- een straat met auto's,
- een breed fietspad,
- een smal stoepje voor voetgangers,
- een rotonde die iedereen netjes moet volgen.

Saartje wijst. "Er zit een patroon in hoe iedereen beweegt. Auto's rechts, fietsers links, voetgangers op de stoep. Dat zorgt voor voorspelbaarheid."

Walter voegt toe: "En al die borden zijn eigenlijk een soort taal. Ze communiceren met iedereen op de weg."



Als het verkeerslicht op rood springt, stoppen alle auto's.

"Kijk!" zegt Akos. "Alles staat stil... maar straks gaat het groen worden en dan komt er weer beweging!"

Professor Steen wijst: "Orde... dan chaos... dan weer orde. Net als in een dans!"

Aan het eind van de dag bouwen de vier samen een verkeersspeelplaats.

Met borden, strepen, regels en ruimte om lekker te rijden met steps, skelters en fietsen.

"Zo kunnen we veilig spelen," zegt Saartje.

"En ook gek doen," roept Akos. "Zolang we maar niet botsen!"

"We hebben samen nagedacht over wat werkt," zegt Walter.

"En we hebben het getest," sluit Professor Steen af.